

De belofte meer dan waargemaakt

De kledingbus is tot nog toe 'in boppeslach'

Toen we in september 2015 langzaam bezig gingen met het ontwerp en de opbouw van de bus, hadden we nog geen idee of we genoeg geld bij elkaar zouden kunnen krijgen om de bus op de weg te krijgen. Dat is gelukt. Met behulp van fondsen en sponsors en niet te vergeten, de boerenslimheid van de drie mannen die de bus hebben omgebouwd.

Vervolgens hadden we geen idee of er genoeg goede chauffeurs, kledinghulpen en gastvrouwen zouden komen voor de bemensing van de kledingbus. Al helemaal niet toen we uiteindelijk uitkwamen op zestien standplaatsen. Maar ook dat is gelukt. Toen was het de vraag of er wel klanten zouden komen en ook dit is boven verwachting. De bus wordt in de ene plaats wat beter bezocht dan in de andere plaats maar gemiddeld genomen overtreft het aantal klanten onze inschattingen vooraf. Wat daarbij prachtig is om te vermelden is dat dat we van het geld in de foaienpot (de kleding is immers gratis) bijna de diesel voor de bus kunnen betalen.

Aandacht van de media

Het Kansfonds, één van de fondsen die ons heeft ondersteund, heeft de Kans inspiratieprijs in het leven geroepen. Uit de projecten die zij het afgelopen jaar hebben ondersteund zijn een vijftal projecten genomineerd. De kledingbus was een van de vijf genomineerden en tijdens een feestelijke uitreiking in Utrecht, hebben we de prijs, samen met een ander diaconaal project, gewonnen. Dit gebeuren genereerde de nodige media-aandacht. Zo kreeg de kledingbus bezoek van mediapastoor Roderick Vonhögen en kwamen we in zijn programma 'Roderick zoekt licht'. Ook Kruispunt toonde belangstelling en heeft in december



Opnamepersoneel van Kruispunt

opnames gemaakt. De reportage over de kledingbus wordt in januari 2018 uitgezonden.

Ondertussen weten ook steeds meer mensen onze website en onze Facebook site te vinden. De website gebruiken we voor algemene informatie en op Facebook kunnen we actuele dingen kwijt. Dat er sprake is van een kleine community blijkt uit het aantal vrienden (123) en bezoekers.

Pingjum

Pingjum is een dorp waar de bus veel mensen trekt en waar de kledingbus "leeft". Het is daar in de regel een komen en gaan van halers en brengers van kleding. Veel mensen blijven even hangen bij de koffietafel.

Het blijft voor ons vaak gissen naar de oorzaken van veel of weinig bezoek. In Pingjum is de bus erg gepromoot door dorpsbelang. In Pingjum zijn geen winkels dus mogelijk is de kledingbus voor sommigen een alternatieve ontmoetingsplek. Soms speelt de standplaats ook een rol. In Scharnegoutum en Heeg kwamen in de eerste weken weinig mensen maar na een wijziging van de standplaats ging het daar ook beter lopen.

Mooie verhalen

Met de kleding als aanleiding krijgen de gastvrouwen en -heren vaak hele (levens)verhalen te horen. Hierna volgen een paar verhalen die door de vrijwilligers zijn aangedragen voor deze nieuwsbrief. U, als lezer, mag ze beschouwen als kleine kerstverhaaltjes.

Over de lange, slanke man die een jasje zocht

Klaas, Rika en ik waren met de bus in een mooi dorp in Súdwest Fryslân. We zaten net lekker in het zonnetje rond onze tafel aan een bakje koffie toen



iemand in de bus stapte. Hij zei dat hij op zoek was naar een jasje. Het was een slanke, niet al te grote meneer en Rika, vriendelijk als altijd, hielp hem een jasje uit te zoeken. Het eerste jasje was hem te groot, maar toen vond ze een zo goed als nieuw kostuum. Het jasje paste perfect en de broek wilde hij er graag bij hebben. Ik zei tegen hem, dat hij die waarschijnlijk wel moest laten inkorten, waarop hij antwoordde: 'O, ik heb thuis nog wel een naaimachine, dat doe ik zelf wel.' We schrokken daar wel een beetje van, maar moesten er inwendig ook om lachen. Hopelijk is het goed gekomen met de broek. De man was er in elk geval erg blij mee en deed een flinke duit in de pot.

Verder kijken dan de buitenkant

Er kwam een oudere meneer met hond en scootmobiel bij de bus. We verwachtten niemand en daarom was dit al een beloning voor de tijd. Mijnheer zocht een jas met een simpele ouderwetse rits niet een die twee kanten open en dicht kan. Hij kreeg deze namelijk met zijn verstijfde Parkinson handen niet meer dicht. 'Ik zit daar uren mee te k...en'. Gelukkig vonden we een mooie jas. 'Veel te

klein", dacht meneer. Maar de chauffeur haalde hemover om toch even te passen. En warempel het paste. De sjaal moest dan wel boven de jas en niet erin maar toch beter dan uren te k...en met een rits, toch? Of meneer ook een bakje koffie met ons wilde drinken? Nou dat kon wel. Het verhaal kwam los na wat simpele openingszinnnetjes. Hij was producer geweest bij de Tros, bij Johnny Hoes (gelukkig die kenden we nog wel). Zijn laatste productie was met Anneke Douma: 'Wat in wiif!' Voor mij weer eens een les dat achter elk mens een heel verhaal. Mooie en droevige verhalen maar wat helpen ze ons om verder te kijken dan de buitenkant. Meneer bedankt!

Nog meer verhalen

In Pingjum hebben we een hele mooie plek in een loods, waar onze gastheer het warmtekanon al vast aanzet zodat de mensen gezellig en warme koffie komen drinken. Dit is een hele leuke plek om naar toe te gaan. In de zomer was er eens een jongetje die een mooi shirt zag welke hij graag wilde hebben. Ik zei dat hij het dan wel even moest passen, waarop hij vroeg of ik wel even uit de bus wilde gaan zodat hij zich kon omkleden.

In Makkum wordt de bus in de zomer druk bezocht door bewoners van 'Avondrust'. Nu, in de winter, komen er anderen kleding brengen en halen.

In plaats X hebben we een vaste klant. Ze woont sinds kort in Nederland en zoekt warme kleding voor haarzelf, haar man en kinderen. Ook brengt ze kleding die niet meer past in. Een fijne manier om haar te ondersteunen.

Een woord van dank voor bedrijven en fondsen

Tot besluit willen we alle bedrijven, fondsen, diaconieën en de caritas-instelling bedanken voor hun financiële en materiele steun. Zonder deze inbreng was dit alles niet mogelijk geweest. Ook een woord van dank voor mensen van de dorps- en stadsbelangen, de gemeente ZWF en de dorpenteams. Dit voor hun meedenken en adviezen.

leder die ons voor 2018 nog wil steunen zonder dat het geld kost, zie onze Facebook pagina: Kledingbus SWF



*Vrijwilligers van de bus
en het bestuur groeten u
allen en wensen u een
gezegend 2018 toe.*